

**TOT SLOT DE TITEL**

een kind  
hoort de roep  
van oma's klok  
een spreuk,  
zingt een lied  
doch de echte vogel  
kent hij niet

zeldzaam geworden  
in ons land  
heeft hij,  
nagemaakt in klokken,  
de overhand

wilt u hem bewonderen?  
breng Schoorls's bos  
een bezoek  
en hoor dan:  
koekoek koekoek koekoek

In verband met het verrassingseffect komt mijn verhaaltje deze keer ná het gedicht.

In heel Europa is de koekoek zeldzaam geworden, helaas!  
Bekend in Nederland is dat hij hier in de duinen nog wel aanwezig is.  
Deze maand zaten er acht tot tien paartjes, vooral in het Leeuwenkuilbos. Het is nu hun tijd.  
In Nederland hebben we twee soorten koekoeken die hun eieren in het nest van een andere vogel leggen.  
Over de gehele wereld bestaan circa 160 soorten koekoeken. Waarvan de meeste soorten wél zelf hun eieren uitbroeden.