

Inleiding

De Duinstichting probeert de duinbossen te beschermen tot aan Wijk aan Zee.

Helaas werd daar bos gekapt, kort geleden. De plaatselijke bevolking is blootgesteld aan schadelijke uitstoot van de Hoogovens.

Bomen, vooral naaldbomen, filteren de lucht, zuiveren die van fijnstof.

Mijn gedicht illustreert de ontmoeting van het bestuur van de Duinstichting met de actiegroep (stichting?) "de Frisse wind".

Frisse wind

ga naar buiten mijn kind
naar waar de lucht zuiver is
de wijsheid van de wind
zal je vergezellen
adem diep
ontelbare lamellen
fluisteren, vertellen

door je heen
stroomt de adem
van de aarde
zorgt dat je leeft
achter de bomen
kan het stof niet komen

maar
de aarde beeft
de bomen zijn bang
wie heeft dit gedaan?
"moeder, moeder!
het bos is weg!"
wie heeft dit toegestaan?
frisse wind, moet er zijn.
voor ieder kind.